

## **Boodschap voor het Redemptoristen Jongerentreffen in Limerick**

Met grote vreugde en diepe hoop heet ik alle deelnemers van het Europees Redemptoristen Jongerencongres 2025 in Limerick van harte welkom.

Jullie zijn van harte welkom! De Redemptoristenmissionarissen in Limerick ontvangen jullie met open armen en harten die branden van vreugde en hoop. Welkom allemaal!

Wanneer wij hier samenkomen, verenigd als Redemptoristenfamilie, grijpen wij deze bijzondere gelegenheid aan om als gemeenschap gevormd te worden, elkaar te ontmoeten en ons begrip van onze gezamenlijke roeping te verdiepen. Dit congres, dat plaatsvindt in het Jubeljaar 2025, nodigt ons uit om na te denken over het zijn van *“Pelgrims van Hoop”*, een weg die diep resoneert met onze identiteit als missionaire leerlingen.

Zoals de filosoof Han ons herinnert:

“Hoop opent de horizon van betekenis, die opnieuw bemoedigt en vleugels geeft aan het leven. Ze geeft ons een toekomst.”

(Byung-Chul Han, *Contro la società dell’angoscia: speranza e rivoluzione*, Turijn: Giulio Einaudi, 2025, p. 8)

Moge deze ontmoeting de horizon van betekenis in jullie leven openen. Moge zij jullie de vleugels van wijsheid en vrijheid geven, zodat jullie boodschappers kunnen zijn van het Evangelie van de Verlosser. Moge zij de hoop in het hart van ieder van jullie vergroten.

Ons jaarthema voor de hele congregatie is *“Missie”*. En het roept ieder van ons, die verbonden is met en behoort tot de Congregatie van de Allerheiligste Verlosser, op om na te denken over het evangelie van Marcus 6,7–12, waar Jezus “de Twaalf bij zich riep en hen twee aan twee begon uit te zenden”. Deze krachtige Bijbeltekst herinnert ons aan het fundamentele belang van *“geroepen en gezonden zijn”* – een kernpunt van ons redemptoristisch charisma.

Missionaris zijn betekent niet alleen ver weg gaan, maar leven met een doel, met vreugde en met de moed om te verkondigen en te dienen. Het betekent het Evangelie zichtbaar maken door je eigen leven – in je gezin, je geloofsgemeenschap, op sociale media, op school, in groepen en in vriendschappen. Missie is overal een teken van God zijn. Het is jong zijn zoals Jezus, die rondging, goed deed en allen genas die onderdrukt waren (vgl. Hand. 10,38).

Beste jonge mensen, vandaag roept de Heer jullie en zendt Hij jullie twee aan twee uit in deze gewonde wereld om te zijn:

- Zaaier van hoop,
- Zout van de aarde en licht van de wereld (Mt 5,13–14),
- Weg, waarheid en leven (Joh 14,6),

- Barmhartige Samaritaan (Lc 10,33), die anderen ontvangt samen met hun wonden,
- Vissers van mensen (Mt 4,19), die de netten van liefde uitwerpen waar leegte en eenzaamheid heersen,
- Vredestichter (Mt 5,9), die bruggen bouwt in tijden van verdeeldheid,
- Licht dat schijnt in de duisternis (Joh 1,5), wanneer alles donker en hopeloos lijkt,
- Getuige van de Verlosser tot aan de uiteinden van de aarde (Hand. 1,8), vervuld van de kracht van de Heilige Geest,
- Barmhartig zoals de Vader barmhartig is (Lc 6,36),
- Als zuurdeeg in het deeg (Mt 13,33), dat de wereld van binnenuit verandert door kleine gebaren,
- Jonge mensen die jonge mensen evangeliseren,
- “Sterk in geloof, verheugd in hoop, brandend van liefde, vurig van ijver, nederig van hart en volhardend in gebed” (Const. 20).

Dit congres is een belangrijk moment voor jullie, jonge mensen, om je voor te bereiden om als moedige missionaire leerlingen van de Allerheiligste Verlosser gezonden te worden, om het Goede Nieuws te brengen aan een wereld in nood.

Moge jullie tijd in Limerick vervuld zijn van inspiratie, vorming en een hernieuwd vuur voor de missie. Moge Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand, samen met alle heiligen, zaligen en martelaren, ieder van jullie inspireren, zodat jullie missionarissen van hoop mogen zijn in de voetsporen van de Verlosser.

Amen. Een gezegende en vruchtbare bijeenkomst gewenst, beste jonge mensen. God zegene jullie!

P. Rogério Gomes, C.Ss.R  
 Generaal-Overste  
 Limerick, 30 juli 2025